

# WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN JOU EN DEZE KINDEREN?

Als je de verhalen van Kumar, Foli en Esther leest, zie je al snel dat er veel verschillen zijn tussen jouw leven en het leven van een slaaf. Hier zie je de verschillen. Misschien weet je zelf nog wel meer verschillen.



JIJ...

- ...hoeft **geen honger** te lijden.
- ...kan **naar school**, ook als je geen geld hebt.
- ...kan altijd naar een **dokter of ziekenhuis**.
- ...weet dat **de politie** je helpt en beschermt.
- ...weet dat je bij problemen altijd kan **bellen om hulp** (bijv. met de kindertelefoon).
- ...mag **door niemand** mishandeld of geslagen worden.
- ...bent **baas** over je eigen lichaam.
- ...hebt een huis waar **je veilig bent**.
- ...hebt **vrije tijd**.



EEN SLAAF...

- ...heeft **weinig of ongezond** eten.
- ...kan niet naar school, want hij of zij **moet werken**.
- ...moet **geld lenen** om naar de dokter te gaan.
- ...weet dat de politie **niks doet of niet eerlijk** is.
- ...is **gevangen** en kan niet om hulp roepen.
- ...is **bang om geslagen te worden** als hij of zij niet hard genoeg werkt.
- ...heeft **niks over zijn of haar lichaam** te zeggen.
- ...kan nooit de deur achter zich **op slot doen**.
- ...heeft **geen tijd** om te spelen.