

WAT DOET IJM?

WAT IS IJM VOOR EEN ORGANISATIE?

De letters IJM zijn de afkorting van **International Justice Mission**. Deze Engelse woorden betekenen: Internationale organisatie voor gerechtigheid.

- **Internationaal** betekent dat de mensen van IJM op zoveel mogelijk plekken in de wereld werken.
- **Gerechtigheid** is een ander woord voor eerlijkheid of rechtvaardigheid. IJM vindt het oneerlijk dat de ene mens eigendom is van de andere. Dat de ene mens rijk wordt door de ander voor niks te laten werken. Ieder mens is toch evenveel waard?
- **En Mission** is een ander woord voor een organisatie met een droom.

IJM is dus een organisatie met een droom voor heel de wereld: dat alle slaven zo gauw mogelijk bevrijd worden!

IJM is opgericht in Amerika. Vandaar de Engelse naam. Mensen van IJM werken in veel landen waar slaven uitgebuit worden. In Nederland heeft IJM ook een kantoor en de mensen die daar werken, proberen ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland weet dat slavernij nog steeds bestaat en meehelpt om er iets aan te doen. Als jij een spreekbeurt houdt over slavernij, help je daar ook aan mee. Bedankt alvast!



WIE HEEFT IJM OPGERICHT?

IJM is opgericht door Gary Haugen, een Amerikaanse advocaat, geboren in 1963. Tijdens een etentje met zijn vrouw, zijn zus en zijn zwager in 1993 hadden ze het over de vraag: "Wat zou je gaan doen als alles mogelijk was?" Gary ontdekte toen dat hij iets wilde doen aan onrecht. Als christen wilde hij graag met medegelovigen zorgen voor recht voor de armen. Hij deed een onderzoek naar de massamoord in Rwanda en hij ontdekte dat rechteloze armen niets hebben aan voedsel of een lening als ze bedreigd worden met geweld. Hij onderzocht wat arme mensen nodig hadden en wat voor soort organisatie daar voor nodig was. Hij vroeg honderd mensen om voor zijn plannen te bidden. En toen kwam het jaar 1997. Gary Haugen richtte IJM op. In datzelfde jaar zorgde IJM voor het eerst dat iemand die onschuldig in de gevangenis zat, vrij kwam. De eerste van tienduizenden.

WAT WIL IJM VERANDEREN?

Een belangrijk doel van IJM in Nederland is om geld bij elkaar te brengen voor het redden van slaven. Ieder jaar bevrijdt IJM honderden slaven, en één zo'n reddingsoperatie kost ongeveer € 5.500,-. De mensen van IJM in het buitenland doen ook andere dingen. Ze proberen ervoor te zorgen dat de politiemensen in hun eigen land slaven gaan opsporen en bevrijden. En ze helpen de bevrijde slaven om weer een gewoon leven te gaan leiden.

Slavernij is een groot en ingewikkeld probleem. Het heeft te maken met armoede en afhankelijkheid, met macht en misbruik van macht, met de regering en criminelen. Wat IJM wil is heel simpel: de slavernij de wereld uit. Ze weten bij IJM ook wel dat dat makkelijker gezegd dan gedaan is, maar ze geloven dat het kan. Ieder jaar worden er meer slaven bevrijd en steeds meer mensen doen er aan mee. De criminelen die veel geld verdienen aan mensenhandel gaan merken dat ze niet zomaar meer hun gang kunnen gaan. En dan kan het snel gaan! Hoe IJM dit precies doet lees je bij 'Wat is de oplossing?'

HOE LANG BESTAAT IJM NEDERLAND AL?

In 2008 was er een bijeenkomst in Den Haag. Er was iemand van IJM UK (Groot-Brittannië) bij en een paar Nederlanders die in hun werk bezig waren met recht doen. Den Haag is de stad van vrede en recht en de aanwezigen vonden het toepasselijk om daar de Nederlandse afdeling van IJM op te richten. Dat gebeurde officieel op 24 april 2009. Een boek van Gary Haugen, de Amerikaanse oprichter van IJM, werd in 2010 in het Nederlands vertaald. Dat boek, *Vrijheid voor Linh*, werd veel gelezen. Zodoende kwam er veel meer kennis op het gebied van slavernij. IJM werd steeds bekender in Nederland. Er kwamen meer mensen in dienst, en die vertelden over slavernij en wat IJM daaraan doet op allerlei plekken. Bekende Nederlanders sloten zich aan bij IJM en dat zorgde voor nog meer bekendheid. Mensen van IJM Nederland vertellen door heel het land over slavernij en het werk van IJM, bijvoorbeeld op scholen en in kerken. Ook gaan er medewerkers van IJM langs bij directeuren van bedrijven. Zij vragen of die directeuren willen helpen om mensen uit slavernij te bevrijden, bijvoorbeeld door geld voor reddingsoperaties te geven.



!

“Wat IJM wil is heel simpel: slavernij de wereld uit!”