

BEN JIJ VRIJ?

Hoi! Ben jij vrij? Of ben jij opgesloten? Door het coronavirus ben je een aantal weken niet naar school geweest. Gelukkig mag je weer naar school! Je hebt een klein beetje kunnen ontdekken wat het is om opgesloten te zitten.

We hebben voor jou een aantal leuke opdrachten en video's om het verschil tussen slavernij en vrijheid te ontdekken. Misschien vind je dit wel twee moeilijke woorden. **Volg de nummers van 1 t/m 4, dan weet je straks wat slavernij en vrijheid betekent!**



Klik nu op play en bekijk het spannende verhaal van Foli uit Ghana.

Volg daarna de pijl en lees de vragen.

SPEEL HET SPEL

1. 'VRIJHEID VOOR ELKAAR'

Ben je met meerdere mensen thuis, dan kan je het spel 'vrijheid voor elkaar' spelen. Hoe speel je dit spel?

1. Ga in een cirkel staan met het gezicht naar elkaar toe.
2. Iedereen met zijn rechterhand de rechterhand van iemand anders in de kring.
3. Vervolgens pakt iedereen met zijn linkerhand de linkerhand van een andere medespeler. Nu zit je met z'n allen vast!
4. Probeer nu elkaar te bevrijden, maar zonder jullie handen los te laten. Je zult over en onder elkaar door moeten klimmen. Lukt het jullie?

SPELEN MET ZN TWEEËN:

Ben je met z'n tweeën thuis, dan kan je het bovenstaande spel met een touw spelen. Je maakt elkaar vast aan een touw en je maakt er een paar knopen in. Vervolgens probeer je elkaar te bevrijden.

2.

HET VERHAAL VAN FOLI



Heb je het filmpje van Foli gezien?
Pak pen en papier en probeer de
vragen hiernaast te beantwoorden.

1. Wat gebeurde er met Foli?
2. Waar wordt jij verdrietig van als je het verhaal van Foli hebt gezien?
3. En waar wordt je juist blij van?
4. Pak een papiertje en schrijf op wat de verschillen zijn tussen het leven van Foli en het leven van jou.
5. Hoe zou het nu met Foli gaan?

FOLI ZAT VAST IN SLAVERNIJ...

Dit betekent dat hij lange dagen moest werken. Hij kon niet naar school en kon niet voetballen met zijn vrienden. De eigenaar van de vissersboot hield hem vast en sloeg hem zelfs. Foli moest veel vis vangen. De vissen werden door de eigenaar van de vissersboot verkocht, maar van het opgebrachte geld kreeg Foli helemaal niets. International Justice Mission (IJM) is een organisatie die jongens zoals Foli bevrijdt uit slavernij. Samen met de politie hebben zij Foli opgezocht en bevrijd. En dat niet alleen, want de eigenaar van de vissersboot is nu ook gearresteerd, zodat hij niet meer jongens als Foli gevangen kan houden. Foli is nu bevrijd uit slavernij en kan weer spelen en naar school. Fijn hè!?

Jammer genoeg moeten nog steeds kinderen werken terwijl dat niet mag. IJM wil ook deze kinderen helpen. Help jij mee?

3. KIJK MEE EN WORD EEN GOOCHELAAR!



*Klik op play en bekijk het leuke
filmpje van Elmar.*

Meer goocheltrucjes van Elmar Hofstee? Klik op de volgende twee sites: www.elmarhofstee.nl en www.onlinelerengoochelen.nl.

4.

VRIJHEID VOOR IEDEREEN

Gelukkig hoef jij niet op een vissersboot te werken. Dat betekent dat je niet vast zit in slavernij, maar dat je vrij bent. Vrijheid betekent dat je mag zijn wie je bent. Je mag zelf bedenken wat je later wil worden. Je mag zelf bedenken wat je doet in je vrije tijd. Jij hoeft niet te werken maar mag juist naar school om veel te leren en plezier te hebben. Vrijheid betekent dat we beschermd worden voor mensen die gemene dingen doen. De politie zorgt ervoor dat criminelen worden gearresteerd. Zo zijn we een vrij en veilig land. **We zijn allemaal mensen en iedereen heeft recht op vrijheid!**



MAAK
JE EIGEN
STOERE
REDDINGSBOOT

Klik op de boot en print
jouw reddingsboot uit.

Samen met de politie heeft IJM Foli bevrijd. Een reddingsboot kwam hem ophalen en bracht hem veilig naar land. Maak jij ook een reddingsboot? Print deze uit op dik papier en maak zo je eigen reddingsboot. Als deze af is, maak je een foto van je boot en stuur je deze op naar contact@ijmnl.org.

Wie weet win jij gratis het kinderboek 'Stomme Stenen!' Dit is een spannend boek over Tariq. Hij was nog maar 7 jaar toen hij gevangen werd genomen. Elke dag moest hij stenen sjouwen naar een gloeiend hete oven. Maar uiteindelijk werd hij bevrijd! De foto van je reddingsboot kun je natuurlijk ook (digitaal) aan je vriendjes, vriendinnetjes en familie laten zien. Vertel hen wat er met Foli is gebeurd en waarom je deze reddingsboot hebt gemaakt.

Wat zou jij nog meer kunnen doen om ervoor te zorgen dat iedereen vrijheid heeft?

Binnenkort geven we jou meer tips om te zorgen voor meer vrijheid voor iedereen!

HOPELIJK WEET
JE NU WAT MEER
OVER **SLAVERNIJ**
EN **VRIJHEID**.

Heb je nog vragen of wil je nog meer weten stuur dan een mailtje naar contact@ijmnl.org. We zijn benieuwd! Fijne dag!